

Amerongse Oogst 1986

Beeldtentoonstelling rondom het kasteel van Amerongen.



De Stichting Amerongse Oogst heeft in 1986 deze tentoonstelling met zorg georganiseerd. Een prima catalogus met kleurenfoto's van de beelden in de situatie en een plattegrond met de plaats van de objecten. Op locatie 32 was mijn bijdrage te zien. Het kreeg de titel "Verleden" mee. Het was te vinden in een omheinde paardenweide. Een deel van het beeld (een soort witte korf) lag op een daar aanwezig vervallen muurtje. Daar dicht bij was een wit boogdeel geplaatst met een diameter van 8 m. Hier konden de paarden onderdoor draven. Het pad langs deze weide had 2 gefixeerde kijkpunten. Bij A waren de 2 objecten een geheel en vormden een 2 dimensionale tekening van een oog. Links en rechts waren het kasteel en de toren van de kerk zichtbaar (zie foto hiernaast). Hiermee was de titel verklaard. Bij standpunt B valt de tekening uit elkaar en zijn het 2 losse objecten. De korf ligt op het muurtje en een schijnbare ladder staat op het weiland. De paarden in de wei zorgden er voor dat het geheel alleen op afstand te zien was. Het bleef daardoor een tekening in de ruimte.

